

Hej!

Mitt namn är Sandra Garborg och jag är lokalombud för Uppsala län. Är uppvuxen med hund, som bebis schäfer, sedan strävårig tax, basset artisiend normand, engelsk springer spaniel och slutligen perro de aqua espanöl. Många raser har det blivit innan perron kom in i mitt liv.

Totte är vår första perro, han har runt 50 talet valpar efter sig. Han är född år 2000. Jag blev fodervärd till ens av hans barnbarn Anna (Qvarnhill Afamada) av misstag egentligen, hade ju inte tid men hon kom som 9 veckor gammal och charmade brallorna av mig. Hon är född 2006.



Vi bor i ett hus straxt utanför Uppsala. Vi är jag, min sambo Janne och vår son Brian.

Anna älskar att bo på landet igen. Så skönt att bara öppna dörren och så får hon rejsa av sig på tomten.

Vi har gått mycket viltspår och vi har även jagat

mycket. Sen sonen kom så har det legat lite på is men

vi ska försöka komma igång igen. Vi har även gått diverse kurser med olika inriktningar.

På dagarna är hon med husse på hans jobb.

Vi gör lite allt möjligt under promenaderna när vi är ute och går. Hoppas upp på olika hinder, går på olika underlag. Vi tränar även på att sitta och vänta vid lekplatsen när brorsan ska gunga och åka rutschkanan.

Den dagen Anna går över regnbågbron så kommer jag leta efter en lika bra fin perro som hon är. Perron är väldigt speciell men kärleken till familjen är oslagbar!

Skulle nog kunna skriva en hel roman om mig och mitt liv med hund. Är ju drabbad från barnsben av hundus idiotus!

Med vänlig hälsning,

Sandra