

Hej,

Jag heter Louise Medin och jag är lokalombud för Skåne län.

Jag bor med min man Niklas och vår dotter Gabriella i Helsingborg. I vår familj finns även vår härliga perro Daisy, Aberlours Xanadu.



Daisy är född år 2012 och kommer från Kennel Aberlours här i Helsingborg. Hon är en lugn och lite försiktig tjej som är allra gladast då hon får vara med oss och familjen är samlad. Jag arbetar 3 dagar i veckan i Malmö och då följer Daisy med mig.

Vi åker tåg och det fungerar mycket bra. Är det inte så mycket folk på tåget så hoppar hon gärna upp och ligger på en handduk i sätet bredvid mig, annars finner hon sig i att sitta nära på golvet,

gärna med nosen i knäet på någon av mina medpassagerare och tigger klappar och kel. Varje dag som vi är i Malmö ser jag det som en träning. Mycket folk på tåget, det smäller och tutar och låter både på centralstationen och runt Stortorget där vi jobbar. Daisy har blivit mer trygg och cool i och med denna miljöträning.

Tidigare har vi gått kurser i personsök och spår, agility, trixkurs och vardagslydnad. Daisy är oerhört lättlärd, som alla perrosar, väldigt positiv till att arbeta och lydig. Hon har gillat alla kurser vi gått på så det är nästan lite svårt att välja vad vi ska göra härnäst.



Förra sommaren utbildade vi Daisy till Besökshund inom Frivilligverksamheten vid Vård och Omsorgsförvaltningen i Helsingborg. Vi har under hösten och vintern varit en gång per månad och hälsat på vid ett boende för förståndshandikappade och under våren har vi bytt ställe och hälsar nu på gamla tanter och farbröder på ett äldreboende två gånger i månaden.

Det är fantastiskt lärorikt för både Daisy och mig, många av de äldre har haft hund tidigare och tycker det är mysigt att få umgås med oss ett par timmar lite då och då. Daisy är helt okej

med konstiga rullatorer och rullstolar och låter sig klappas mot utbyte av en godsak.

Försiktig är hon, men det passar bra då en del är gamla och lite sköra.

Vi har anordnat ett antal perropromenader i Skåne, både i Helsingborgstrakten men de senaste gångerna har vi hållit till vid Järavallen som ligger i närheten av Kävlunge. Det är ett fantastiskt strövområde med underbar natur med sjöar och trevliga promenadstigar. Vi har varit allt mellan 2-15 st hundar när vi har träffats. Vi brukar gå en runda på ca 5-6 km och stanna och fika på vägen.

Vi har inte gjort så stor sak av det, utan fokus har varit på att bara träffas och promenera. Sen är det ju alltid gott med fika, det kan vi ju vara överens om.

Det smakar ju aldrig så bra som utomhus. ;)



Hoppas vi ses på någon promenad!

*Varma hälsningar från Louise & Daisy*